



Deze rit is op 12 Augustus verreden nadat die een week is uitgesteld wegens het slechte weer. Echter was het weer deze ochtend zo goed, dat we besloten hadden later te vertrekken. Het was echt bar en boos in het altijd zonnige Bleiswijk. Geschreven door: DvY

Vanuit Zuid-Holland hadden we afgesproken met 4 leden totaal. Namelijk Henkrs250, John (voorzitter), Vincent en ik. 2 appie's, een Ducati en mijn Beamer. Ik had mezelf in het paarse regenpak gehesen en dat bleek maar goed ook te zijn. Sommige stukken had ik meer gehad aan een waterscooter dan de motor, maar we laten ons niet kennen, we gaan gewoon maar door.

Eenmaal aangekomen bij Niwa zijn we zeer vriendelijk ontvangen met koffie en cake. Voor mij de eerste keer dat ik hier kwam maar wat een mooie toko is dat zeg! Echt een nette zaak en persoonlijk kreeg ik de indruk dat de prijzen die er gevraagd werden erg schappelijk waren. Daar stond Oscar ook al te wachten. Persoonlijk vond ik de opkomst erg laag, zeker als je ziet dat we 200+ leden hebben.



Maar wellicht dat niet iedereen veel op het forum zit en wel het gedrukte exemplaar van het clubblad ontvangt, bij deze de oproep om eens wat vaker de agenda vrij te maken en mee te rijden met de leukste motorclub van Nederland!

Het weer werkte in eerste instantie niet mee, maar toen we besloten te vertrekken trok de hemel open en kon de zonnebrand op tafel komen! Nou ja, het werd droog en later ook zonnig. Oscar nam het

voortouw als voorganger en wij volgden trouw. Het grootste deel van de route heb ik heerlijk als hekkensluiter kunnen rijden en dat beviel me prima! Zo kon ik een beetje kijken hoe men de regels overtrad, in de berm reed, oude mensjes bij een kerk irriteerde en over dijken reden waar we niet mochten komen.

De eerste stop was bij Oscar thuis, waar we kennis maakten met zijn kat. Nogmaals dank voor de gastvrijheid Oscar! Hierna werd de weg ook steeds droger en kon het tempo omhoog. De rit ging door pittoreske dorpjes en uitgestrekte landschappen. Ik wist niet dat Nederland zo mooi kon zijn. Alle plaatsen waar we doorheen reden weet ik niet meer maar ik heb zeker genoten van alles wat we tegen kwamen.





De lunch stop werd gedaan bij een pannenkoekenhuis, dat gelukkig meer verkocht dan alleen platte deeg dingen. Dus een heerlijke uitsmijter besteld en wat te drinken.

Hierna kwam het stuk dijk waar we niet mochten rijden en menig mens moest dat ons ook zeker duidelijk maken. Ieder op zijn/haar eigen manier. Een dame die met haar hand omhoog zat kon rekenen op een terug zwaai van mezelf en de oudere dame die chicken speelde met Oscar koos toch eieren voor haar geld en week uit. Eerlijk is eerlijk, wij hadden er niet mogen rijden volgens de borden. Echter reden we zo hard dat de gemiddelde elektrische fiets ons nog kon inhalen. Ik kan met eerlijkheid zeggen dat ik nog nooit zo rustig heb gereden over zo'n prachtige dijk!

We kwamen uit in Hoorn, hier was het erg druk vanwege een dorpsfeest. Hierna nog een paar weilanden gezien voordat we uitkomen bij Niwa. Daar nog een praatje staan maken en vervolgens de motoren volgetankt en richting huis gereden. Eenmaal thuis gekomen de motor afgespoten, want die was zo smerig dat het leek alsof ik had meegereden met een TET rit!

Al met al een geslaagde dag!

Dennis

