

## MOTORBEURS UTRECHT – 23 FEBRUARI 2023

**Na de opbouw van onze Clubstand gisteren, was het vandaag eindelijk weer zover. Na 2 jaar geen MOTORbeurs, vanwege dat welbekende Mexicaanse biervirus, kon het dit jaar eindelijk weer doorgaan. Net als voorgaande edities stonden we in Hal 9 met alle andere motorclubs, tegenover ons de Moto Guzzi Club Nederland en achter ons de Ducati Club Nederland. Geschreven door Ferry.**



's Ochtends bijtijds de wekker gezet om met de auto richting Utrecht te rijden, was uiteraard lekker druk, want donderdag is een van de drukste dagen op 's lands wegennet en als extraatje een half uur vertraging vanwege een aanrijding. Al met al rond 09:30 uur aangekomen i.p.v. de geplande 09:00 uur. Eenmaal aangekomen op de Clubstand ging de telefoon, Hans (Capohans) stond bij de ingang, 2 tellen later ook Gerard (GFactory) aan de lijn. Mooi we zijn compleet voor zover, alleen Rob (RobZ) zou 's middags nog komen, maar moest helaas wegens privéomstandigheden afzeggen. Met drie man dus de hele dag en avond van 10:00 tot 22:00, een hele "zit", maar sneller voorbij dan je denkt.



Eerst de Clubstand maar even klaarmaken wat betekent dat o.a. de clubkleding uitgehangen moet worden, inschrijfformulieren vouwen en klaarleggen, (oude) clubbladen ter inzage neerleggen en niet geheel onbelangrijk, koffiezetten en de koeken onder handbereik zetten. 😊😊 En voordat we er erg in hadden begonnen de bezoekers binnen te stromen, de beurs was geopend! Al gauw werd duidelijk dat het een drukke dag zou gaan worden, gezien de hoeveelheid bezoekers die voorbij liepen. Qua drukte hadden wij deze dag ook geen klagen, de Tuono 660 en de Tuareg die door onze sponsor Pels Motoren beschikbaar waren gesteld om op onze stand te staan zorgden voor veel aanloop en bekijks, daar het de

enige nieuwe Aprilia's op de hele Motorbeurs waren. Veel bezoekers dachten daardoor ook dat wij een dealer of importeur waren en de motoren ook verkochten. Ze waren uiteraard ook wel te koop, maar dan wel bij Pels Motoren zelf. 😊



Ondanks dat we over de hele dag veel aanloop hebben gehad, hebben we helaas geen nieuwe leden direct in kunnen schrijven, alhoewel veel mensen wel onze folders hebben meegenomen en ook de mensen die zich niet direct op de stand hebben ingeschreven hopen we te kunnen verwelkomen als nieuwe leden. In ieder geval hebben we leuke gesprekken gehad met de mensen die interesse of vragen hadden. Ook onze TV, die nu geïntrigeerd is in de balie, trok met de vertoning van foto's en filmpjes ook aardig wat aandacht.

Hans is op een van de weinige rustige momenten even een rondje over de beursvloer wezen doen, omdat hij wat zocht voor zijn sleutelwerkzaamheden, Gerard en ikzelf zijn er helaas deze dag niet aan toegekomen om ook even een rondje te lopen (ikzelf had 's zondags gelukkig een herkansing). Ondanks de zelf meegebrachte etenswaren en de lekkere koeken en knabbels van de club kregen we rond etenstijd toch wel trek in wat warmes en besloten een prijzig (bijna 6 euro!!! 😊) zakje patat met mayo te halen



bij de patatkar die schuin tegenover onze stand stond op het horecapleintje, gelukkig smaakte het en was het voldoende, jammer was wel dat ze geen kroket of frikandel verkochten. Rond een uur of 21:00 uur begon het langzaam rustiger te worden en om 21:45 uur zijn we alvast de stand gaan opruimen zodat we om 22:00 uur naar huis konden gaan.

Bij het afrekenen bij de parkeerautomaat was het ook even schrikken, 28,50 euro!!! Volgend jaar toch maar eerder van huis en een goedkoper parkeerplekje zoeken in de buurt.

Al met al na een lange, maar gezellige dag thuisgekomen rond 23:00 uur. Zondags nog een dagje stand bemannen en dan zit de MOTORbeurs er weer op.

Rest mij nog Gerard en Hans te bedanken voor de gezellige dag en het bemannen van onze clubstand en hopelijk tot volgend jaar!



Grtz,  
Ferry (FerBa)

---

#### SFEERIMPRESSIE ZONDAG 26 FEBRUARI 2023

