

ARA NOORD-HOLLAND/WEST-FRIESLAND RIT – 18 MEI 2019

Deze rit werd het wat noordelijker opgezocht en wel in de kop van Noord-Holland. Een gebied dat zeker een bezoekje waard is! – Door Ferry

Zaterdag 18 mei verzamelen bij de McDonald's in Alkmaar-Oost. Bij aankomst stond Gert-Jan al te wachten met z'n mooie Limited Edition Tuono. Even later volgden de andere deelnemers, waaronder twee nieuwe gezichten voor mij, Menno en Marcel. Zij kwamen ook gezellig een rondje rijden in hun achtertuin, net als Gert-Jan trouwens.



Na ieders Appie even bewonderd te hebben, eerst nog maar even een bakkie doen voor we vertrekken. Ondertussen kwam Rian ook aangereden op zijn nieuwe Tuono V4 met flink wat "lifters" op z'n helm, pak en motor, een mooi aandenken van zijn rit over de Enkhuizerdijk.....

Na allemaal voorzien te zijn van de benodigde cafeïne was het tijd om de Italiaanse paardjes de sporen te geven. Met het vertrek namen we ook afscheid van de RS250-rijder(ben helaas de naam kwijt, excuus!) die alleen even kwam buurten, deze mooie machine was om door een ringetje te halen en helemaal origineel! Avanti!!!

Na een paar kilometer ging het al "mis" met de route, want ik nam de verkeerde weg(het kruispunt was veranderd), maar dat kwam gelukkig snel goed. Eerst een stuk over de Westdijk langs het Noord-Hollands Kanaal gevolgd door een stuk langs het Alkmaardermeer, vervolgens ging het noordwaarts richting Ursem, daarna oostwaarts over de dijkes naar de IJsselmeerdijk, deze reden we noordwaarts naar Hoorn, waar we een "extra rondje" reden, omdat ik een straat over het hoofd zag. Vervolgens ging het verder richting Medemblik om daar weer landinwaarts te rijden, waar we aanbelandden in Wognum. In eerste instantie voor een sanitaire stop, maar besloten om gelijk maar te gaan lunchen aldaar.



Na onze buikjes te hebben gevuld ging het weer verder in noordelijke richting langs dorpjes Opmeer, Kolhorn(waar in eerste instantie de lunchstop zou zijn) en Oudesluis. T.h.v. Breezand voerde de route ons richting de Noordzeekust , waar het vanaf Grootte Keeten weer zuidwaarts ging. Bij Callantsoog werden we getraakteerd op een mooi schouwspel van grote vliegers op het strand. Daarna volgden de plaatsjes Groet en Schoorl, waar leuke "optrekjes" te aanschouwen waren, vervolgens ging het dwars door Bergen wat resulteerde in, verrassing.....drukte met bijbehorend stapvoets rijden! Eenmaal de drukte overwonnen kon het tempo weer omhoog. Via de N511 vervolgden we onze weg, waar we halverwege linksaf de laatste kronkelweggetjes namen richting Alkmaar om via een stukje N9 en N242 weer bij het startpunt en tevens eindpunt uit te komen.



Al met al weer een leuke rit met goed gezelschap!

Een kleine tip, mochten jullie de route (nog) een keer willen rijden en je de drukte in Bergen en langs het kustgedeelte willen mijden, rijdt de route in omgekeerde richting!

Iedereen bedankt voor het meerijden en tot een volgende rit!

Grtz Ferry (FerBa)