

**Dé klassieker van de ARA hebben we op 4 mei gereden; de Motó 6.5 rit. Helaas waren de voorspellingen qua weer niet gunstig. – Door BigChris**

De weervorsers hadden veel buien en een voor mei lage temperatuur in het vooruitzicht gesteld. Maar dat konden Dick, Marloes, Sander, Ferry, Dennis en uw verslaggever er niet van weerhouden toch naar Druten af te reizen voor deze rit. Voor Sander was dit de eerste ARA rit. Onze Duitse Motó 6.5 rijders die in het verleden vaak mee hebben gereden laten dit jaar schieten. Ongetwijfeld vonden zij de vooruitzichten ook weinig uitdagend. Gelukkig heeft Dick de eer van de Motó 6.5 hoog weten te houden door met zijn schitterende grijs oranje exemplaar mee te rijden.



Evenementen commissaris Pim kwam met zijn dochters het startschot geven. Hij had ook de route gemaakt waarvoor dank. Even na half elf, of beter gezegd, even na een flinke bui zijn opgestapt om met een rustig tempo richting Veenendaal te rijden. Een flinke regenbui boven Ochten werd omzeild omdat we via de brug naar Echteld zijn gereden. We hadden vanaf de brug mooi uitzicht op de bui en waren blij dat we er niet doorheen hoefden.

Na Echteld kwamen de kleine wegen door de Betuwe, mooi asfalt en lekkere bochten maken het rijden hier fijn. Alleen die temperatuur wou ondanks de zon maar niet boven de 10 0C komen. Gelukkig biedt de handvatverwarming hier een mooie oplossing tegen kouwe klauwen (niks om je voor te schamen Oscar ;-).

Bij Rhenen zijn we de brug over de Neder-Rijn overgegaan om via Veenendaal naar Ederveen te rijden. Ook hier weer het korte bochtenwerk waardoor we heerlijk konden sturen zonder het gas ver open te hoeven draaien. Via de kippenhoofdstad van Nederland hebben we onze weg vervolgd in de richting van Nijkerk.



**ENKELE SFEER IMPRESSIES:**



Vanaf Nijkerk was het nog een kleine, maar zeer frisse 30 km om binnendoor via Baarn en Lage Vuursche in Hilversum uit te komen. In Hilversum zijn naar het centrum gereden waar we het Motó 6.5 monument konden bewonderen. Hier hebben we genoten van de lunch bij De Smidse.



We hebben tijdens de rit nauwelijks regen gehad, maar uw verslaggever heeft na de lunch nog een klein ritje binnendoor naar huis gemaakt en werd toen getrakteerd op een verfrissende hagelbui.

Thuis gekomen is de Motór meteen schoongemaakt en de ketting in het vet gezet, klaar voor de het hemelvaartweekend met de ARA 😊

Door Chris Klok