

## ARA IJSSELMEERRIT – 20 APRIL 2019

**Voor de IJsselmeerrit editie 2019 hadden we geen handvatverwarming nodig. In de ochtend stond het kwik al op 14 graden. Het kon wel 24 graden worden, maar dat zal rond het IJsselmeer wel niet worden gehaald. – Door Chris Klok**

Verzamelen bij de MacD in Nijkerk. Toen ik arriveerde even na negenen zaten er al een paar Aprilia Riders aan de koffie. We hebben kort gewacht op Gerrit en Jeroen en zijn toen in noordelijke richting vertrokken.

Rian hield er een keurig toertempo op na. Rap zat om niet in slaap te vallen ;-). Het is immers wel een kleine 400km die we voor de boeg hadden. Ergens onderweg kwamen door een rood licht een aantal riders achterop. Ach, die zien we wel weer bij het pontje... Maar helaas, het pontje was voor dit jaar uit de route gelaten. Gelukkig kwamen we elkaar weer tegen bij de eerste koffiестop. Die stop moest niet te lang duren, want we hadden er nog maar 100km op zitten. 9 koffie, 1 espresso, een paar appelpunten en een tosti werden geconsumeerd en even voor half 12 zaten we weer op de fiets.



Door naar het beginpunt van de afsluitdijk. Het tempo zat er nog steeds goed in, en dat ondanks de grote groep Aprilia's (en 2 motoren met een migratieachtergrond). Het was een leuke mix van kleinere wegen met korte bochtjes en wat grotere wegen met langere bochten. Het asfalt was over het algemeen goed waardoor er kon worden doorgereden.





De lunch was bij Hajé Zurich, het beginpunt (vanuit Friesland bekeken) van de Afsluitdijk. Voor een mooie zonnige dag was het er rustig. Wellicht had dit te maken met het afsluiten van de Afsluitdijk voor fietsers. Na de lunch werden er wat plannen gesmeed hoe we verder zouden gaan rijden (routetechnisch). Een aantal kozen ervoor om via Medemblik /Enkhuizen over de Houtribdijk terug naar huis te gaan. Gerrit met de T, Jeroen op de Peg en ik zijn na de Afsluitdijk op de A7 doorgereden tot Hoorn en hebben daar de dijkwegen weer opgezocht.



De route bracht ons langs /door Schardam, Edam, Volendam, Monnickendam, Uitdam, Durgerdam en uiteindelijk Amsterdam. Bijna waren we ook nog in Marken beland, maar ik zag nog net het roze lijntje uit het navischermpje verdwijnen. Het was een heerlijke stuurweg waar je eigenlijk niet wilt worden afgeleid door zo'n kastje :-).

Na Amsterdam hebben we de snelweg gekozen om terug naar huis te rijden.

Alle deelnemers bedankt voor de gezellige dag!

Groet, Chris