



ARA 6.5 RIT – 7 APRIL

Zaterdag 7 april was het weer zo ver: De traditionele 6.5-rit! Speciaal voor onze Duitse 6.5-vrienden had Pim een prima start locatie in de buurt van de grens uitgekozen, en wel bij de McDonalds aan de A15 bij Oosterhout (Gelderland). Pim was ondanks zijn hernia toch op de motor gekropen, om ons te verwelkomen en uit te zwaaien. Top!!

Uiteindelijk mochten we bij het ARA-gezelschap 5 Duitsers verwelkomen waarvan één met een GS, omdat zijn 6.5 in reparatie stond. We zouden om 11:00 uur vertrekken, maar dit werd flink later, omdat onze Duitse vrienden waren verdwaald. Toen men uiteindelijk aan kwam, stond iedereen al met ronkende motoren startklaar. In totaal waren we met 16 motoren, waarvan 5 met een 6.5.



Ik (John) was in de tussentijd even gaan tanken, toen ik terugkwam was de groep al gehalveerd. O.a. Koos, Ronald, Berdien, Ron en Ferry waren al vertrokken.

Han en ik hebben vervolgens de route voorgereden me achter ons in totaal 10 motoren. De route was tot aan Star Twin Motoren erg mooi. De Posbank blijft absoluut een genot. Alleen die k... racefietsers!! Ze snijden de bochten af voor de ideale lijn en komen dus op jou weghelft, als ze rechts afslaan, gaan ze eerst naars links!!! (dat doe je naar mijn idee alleen met een vrachtwagen...). Voorts fietsen ze het liefst met zijn zessen naast elkaar en willen ze je op de motor inhalen, omdat je rustig rijdt en rekening houdt met mensen die met kinderen fietsen. Kortom, wat een randdebielen! En nee ik heb niks tegen racefietsers, heb dit ook jaren als sport beoefend, echter niet met dit gedrag!



We hebben met de groep bij Start Twin in Loenen koffie gedronken. Uiteindelijk hebben we vanwege de tijd besloten om via de snelweg naar het 6.5-monument te Hilversum te rijden. Enerzijds kwamen we in tijdnood vanwege onze late start Anderzijds blijkt eens te meer dat onze Duitse vrienden geen streep harder rijden dan is toegestaan. Ik sta ook niet bekend als een scheurneus, echter het ging heel langzaam. Op de dijk waren Han en ik bijna een groot gedeelte van de groep kwijt... Maar; samen uit, samen thuis!

We hebben de rit beëindigd in Hilversum waar Dick en de Duitse vrienden gingen eten. Chris en ik zijn binnendoor naar Goedhart Motoren gereden, waar we een hamburger hebben gescoord. Vervolgens zijn we ook naar huis gereden.

Op naar de volgende rit!