



Onder het motto “we kijken wat er wel kan”, heeft Rob Z de ronde van Nederland geïntroduceerd. Immers ons Hemelvaartweekend in Duitsland is door corona in het water gevallen. Rob is vrijdag met een aantal motormaten begonnen met de Peel- en Maasroute. Zaterdag zijn Dennis Hopman, Chris Klok, Dennis van Yperen en ondergetekende aangehaakt.

- Door John

We hebben verzameld bij de McDonalds in Duiven. Echter, Rob niet! Hij stond een paar kilometer verderop bij de Q8. Een gevalletje miscommunicatie....! Even later Rob opgepikt. Hij had zijn andere motormaten vooruit gestuurd en op ons gewacht.

Vervolgens zijn we heerlijk binnendoor gereden richting de Duitse grens, we zijn de grens niet overgegaan i.v.m. corona. Via allerlei meanderende wegen zijn we richting Varsseveld, Winterswijk en Aalten gereden. Wat opvalt tijdens de hele route is dat er veel bakstenen wegen zijn die tussen de polders en weilanden lopen. Typisch voor de streek? In ieder geval liggen deze er prima bij en rijden “lekker door”.





dit. Het was er zeer druk!!

De lunch hebben we genoten bij De Stadschpomp in Groenlo. Wat opviel is dat iedereen zijn salade heeft opgegeten. Normaal gesproken gaat deze van links naar rechts over het bord en eindigt in een hoekje...;>;>.

Vervolgens zijn we naar het mooie Salland gereden. Hiervoor nog een stuk van de achterhoek meegepakt. De Sallandse Heuvelrug is een erg mooi stukje Nederland. Alleen vinden meer mensen



Hierna volgde weer een mooi stuk met slingerende wegen door weilanden en bossen waarbij we ik weet niet hoeveel campings en Roompotachtige parken tegenkwamen. Op ongeveer 30 kilometer voor Dalfsen kreeg Rob trek in een ijsje. Ik geloof dat we zijn gestopt in een dorpje dat onder de gemeente Twenterand valt. Rob trakteerde ons op een heerlijk traditioneel gemaakt ijsje en dat smaakte ons goed.

Op ongeveer 15 kilometer van Dalfsen gestopt en overlegt. Rob en Dennis slapen hier nl. in een hotel. De bedoeling was om bij dit hotel op het terras te eten en dan weer naar huis te rijden. Echter de lucht werd zwart! Dennis, Chris en ik besloten om naar huis te rijden. Na het afscheid van Dennis en Rob naar huis gereden. Onderweg nog een heerlijke stortdouches over ons heen gekregen. Rond half zeven was ik thuis en had ik er weer een heerlijke rit op zitten door een mooi stukje Nederland. Het weer was achteraf, op de terugrit na, beter dan voorspelt.

Kortom op een geslaagde rit met de ARA!

John

