

LEERKES MOTOFUNRIT – 8 OKTOBER 2022



Om verschillende redenen ben ik vrijdagmiddag 7 oktober al afgezakt naar Twello. Op myrouteapp heb ik me laten verrassen door een scenic route, die nog wat aangepast en op de motor gestapt.

Door – Shiver 750



Op tijd naar bed om de volgende ochtend scherp te zijn. Het hotel lag op 500 meter van Leerkes, dus ik hoefde me 's morgens niet te haasten. Toen ik aankwam bij Leerkes stond daar al een Tuono te dampen, John was al gearriveerd. Die zat binnen aan de koffie met wat lekkers, gezellig te kletsen met Robbie en Jolanda. Top ontvangst.

Niet veel later kwam een vriend van mij (Guido) op zijn BMW aanwaaien, en daarna druppelden Gerben en Mark ook binnen. Net voordat we de zolder bij Leerkes wilden betreden kwam Pim met zijn dochter binnen stappen. Een leuk clubje dus om mee te rijden. (3 Aprilia's, 1 KTM, 1 BMW en 1 Yamaha)



Na 10 uur, eerder half 11 stapten we op de motor om de route te gaan rijden. Het was even een gedoeetje om de voorrijder te bepalen, maar uiteindelijk reed John voorop. Echter al bij de eerste rotonde ging John aan de kant. Even dacht ik dat zijn Tuono weer de geest had gegeven, maar dat was gelukkig niet het geval. Zijn navigatie deed het niet (zei hij, of hij had geen zin om voorop te rijden.... 😊)

Mijn navi deed het toen nog wel en vervolgde ik de route met de rest achter mij aan. Via Empe zakten we af naar Dieren. Daar ging het mis, omdat onze route werd geblokkeerd door werkzaamheden. Guido woont hier in de omgeving en wist hoe we onze weg wel konden vervolgen. (nu thuis op de computer zie ik dat we een deel van de route gemist hebben, jammerrrr)

In Doesburg gaf ik het op met mijn navigatie. Die wilde me weer helemaal terug naar het begin van de route hebben. Dat was ik dus niet van plan. Guido heeft ons toen via achterafweggetjes, onverharde wegen naar dorp Hengelo geleid waar we onze lunch hebben genuttigd.



Vervolgens via een klein stukje Varsseiring naar Borculo te rijden. Hier nam Guido afscheid, en nam John het kopwerk voor zijn rekening.

Via Lochem naar de Holterberg, waar het best druk was. (Maar met dat lekkere zonnetje was dat ook wel te verwachten.) Door naar Broekland en bij Olst met het pontje over.



Via de dijk langs de IJssel zakten we weer af naar Twello. Hier kwamen we rond half 4 weer aan.

Een lekkere route om de zaterdag mee door te brengen. Wie weet schuif ik 30 oktober ook nog wel aan als de laatste rit van het seizoen (de vallende bladerenrit) op het programma staat!

Diewerke