



DONDERDAG 26 MEI 2022

Het ARA Hemelvaartweekend is aangebroken.

Ik ben om 04:45 uur opgestaan en na de ochtendrituelen naar mijn garagebox gereden. De aanhanger met de Caponord erop stond al klaar. Een kwestie van aan de auto koppelen. Ik heb bewust voor de Caponord gekozen en niet voor de Tuono in verband met de wat natte en koude weersvoorspellingen. Dit bleek achteraf REUZE mee te vallen. – Door Capo dei Capi

Ik had met Ferry van Baarle (Ferba) om 07:00 uur afgesproken en strak om 07:00 uur was ik ook bij hem. Vervolgens zijn Tuono op de trailer geplaatst en vastgezet. Na een paar heerlijke kopjes koffie zijn Ferry en ik rond 08:00 uur gaan rijden richting Willingen. Het was nog zeer rustig op de weg en het reed dus heerlijk door. Vlak voor de grensovergang werden wij ingehaald door Dennis en Vincent op hun Tuono's.

We zijn na ongeveer 2,5 uur gestopt voor een plas- en koffiepauze. Echter, het vinden van een parkeerplek op de overvolle parkeerplaats, was nog geen sinecure. Het barstte er ook van de Nederlanders. Uiteindelijk op zijn Haags de auto en aanhanger dwars tussen 2 vrachtwagen geparkeerd. Er bleek een PIN-storing te zijn. Echter, we waren voorbereid, want voor vertrek had ik nog wat extra cash gepind. Op vrijdag en zaterdag bleek overigens dat je op veel plekken niet kon pinnen!

Rond 14:00 uur kwamen wij aan in Willingen waar wij hartelijk door Wini en René, de eigenaren van Trefpunt Sauerland, werden ontvangen. Na een rondleiding door het pand kregen wij koffie aangeboden en hebben wij gezellig gebabbeld. Vervolgens de Aprilia's van de motortrailer afgehaald en in de garage geparkeerd. De aanhanger en auto konden vlakbij worden geparkeerd.

Ferry en ik hebben een kamer op de begane grond met een Dolce Gusto apparaat voor koffie en thee (het voordeel van voorzitter zijn?!) In de kamer was een inloopkast waar wij mooi onze motorkleding kwijt konden. Tegenover onze kamer was de



brandschone, badkamer met douche en bad. De badkamers en toiletten moeten worden gedeeld. Geen probleem, te meer deze zeer schoon en fris zijn.



Rond 14:30 uur kwamen Jos, Diewerke en Bert terug van hun toer. Zij zijn gisteren nl al aangekomen. Even later kwamen Vincent en Dennis aan. Rian en Anton arriveerden rond 18:15 uur en Mark en Lianne rond 18:30 uur. Net op tijd, want om 19:00 uur werden wij in het restaurant verwacht.

Winnie en René hadden voor donderdag- en vrijdagavond gereserveerd bij restaurant Kupferpfanne. Aangezien wij

maar 2 auto's hebben en wij met 12 man zijn, bracht zij een aantal van ons op donderdag- en vrijdagavond naar het restaurant. Tevens meldde zij ons dan aan als hun gasten. Het restaurant zit bij de prijs inbegrepen! Op zaterdagavond gaan we bbq'en bij Het Trefpunt zelf. Op de eerste avond kregen wij Schnitzel met pommes in het restaurant gereserveerd en konden we gebruik maken van de saladebar. Na het eten kwam Wini ons weer ophalen. Een aantal van ons is na het eten een rondje gaan lopen in de mooie omgeving. Onderweg werd de kat van de burens uitvoerig door de wandelaars gekriebeld.

Na de wandeling zijn we naar de 1e etage gegaan waar buiten de kamers ook de keuken en huiskamer zijn. Hier hebben wij gezellig geborrelt. In de kelder stond bier en frisdrank met een lijst waarop je kon aankruisen wat je hebt genuttigd. De rekening betaal je vervolgens zondag. Een fles cola (liter) kost EUR 1,50. Geen geld!



De volgende ochtend hadden Ferry en ik het eerste corvee. Het is nl de bedoeling dat na het ontbijt wij zelf de afwas, met de hand, doen. Iedere ochtend kregen wij overigens heerlijke verse broodjes van de bakker. En nu.... rijden!

John Kuijten

VRIJDAG 27 MEI

Wat John zegt: rijden! Nou dat was vandaag wel een dingetje. Het weer was namelijk niet om over naar huis te schrijven. Het was frisjes, de weg was nat, en de buien volgden elkaar op. – Door Shiver750

Dus na het ontbijt was het vooral nog een extra bakkie doen en proberen de weg droog te kijken. De zon deed echt zijn best om er doorheen te prikken, maar warm was anders. De eerste groep (John, Ferry, Lianne, Mark en Oscar) besloot om 10 uur toch maar de motorlaarzen aan te trekken en de motoren te starten.

Ze waren net weg toen het weer begon te regenen. Wij (Bert, Dennis, Vincent en ik) vonden de weg om half 12 wel droog genoeg om de reis te aanvaarden. Bert en ik reden dezelfde route die we donderdag al met Jos hadden gereden. Reden: de route liep naar het noorden en daar werd het droogste weer voorspeld. Daarbij Vincent en Dennis hadden de route nog niet gereden, dus daar gingen we.

Net voor de lunch werden we door het laatste groepje (Rian, Anton en Jos) ingehaald. Heel toevallig, niet afgesproken vonden we elkaar allemaal bij hetzelfde lunchplekje. Toen wij aankwamen, stond het eerste groepje net op het punt om te gaan betalen. Nog even met elkaar gebabbeld en toen vertrok de eerste groep weer.

We hebben hier een lekkere lunch gehad vervolgden in het zonnetje onze reis. We kwamen redelijk allemaal rond hetzelfde tijdstip weer bij de B&B aan.



Aangezien het redelijk warm was geworden werd er geopperd om in Willingen een ijsje te gaan eten. Dat hoefde je geen 2 x te zeggen tegen de meesten van ons. Gas erop en naar Willingen. We hebben daar een heerlijk ijscoupe of een apfelstrudel genuttigd.

's Avonds aten we weer in restaurant Kupferpfanne, waarbij Winnie weer meereed. Wat een service toch weer. Nu stond er (vond ik) een heerlijke biefstuk op het menu. Aan tafel was een het weer een drukte van jewelste met stoere verhalen en

gezellige praat.

Terug in de B&B nog een bak thee gedaan in de keuken en toen was het voor mij tijd om mijn bed op te zoeken.

Diewerke

ZATERDAG 28 MEI

Na een nat begin van de vrijdagochtend was het zaterdag eigenlijk gelijk droog, alleen her en der wat natte plekken onder de bomen. Al snel vlogen de groepen links en rechts over het Sauerland uit.

- Door Malle Eppie

Zelf de dag rustig gestart en tegen tien uur klaar gemaakt om te gaan rijden, samen met Oscar, Jos en Rian. We hadden een route van ca. 330 km. voor vandaag in de planning.

Ondanks de late start was het nog best fris, de handvatverwarming mocht weer aan de bak!

Na een goed uur rijden kwamen we langs een bakker, daar heerlijk in het zonnetje opgewarmd met een bak koffie en wat lekkers erbij.



Na de koffiestop weer de prachtige route vervolgd en heerlijk door het Sauerlands landschap gereden, prachtig al die bochten en het rijden over en om de heuvels heen.

Wat wel behoorlijk opvalt zijn de grote vlakken met gekapte bomen en de grote bruine stroken in de bossen. De naaldbomen in Duitsland gaan allemaal dood vanwege een kever die door de droogte zijn gang kan gaan. Als gevolg hiervan zie je dus overal op de heuvels kale plekken of bossen die bruin zijn uitgeslagen.



Tegen 14.00 uur een heerlijke pizza gehaald in het dorp Würdinghausen bij Pizzeria Isola Bella, hier loopt ook de route door het Panorama Park heen (de L 553 een fantastische weg) dus al etend de nodige motorrijders, voornamelijk Nederlanders gespot.

Bij terugkomst gingen we BBQ'en en dit was meer dan prima verzorgd, Grillmeister Dennis was in topvorm en we hebben heerlijk gegeten.



's Avond in het appartement lekker uitgezakt onder het genot van een biertje en een whisky en dan zit er al weer een prachtige dag op in prettig gezelschap!

Anton

SFEERIMPRESSIE

